

HADETS DANSKE PROFETER

I Danmark er der et antal personer, som har gjort det til deres levevej at sprede løgn og had mod NATOS hovedfjende: Rusland. Det kalder man for russophobia. Disse mennesker vil helst ikke kaldes for racister, for russerne er jo ikke en race, men de vil nok ikke have så meget imod at blive kaldt for amerikanske påvirkningsagenter. For deres aktiviteter går ud på at sprede desinformation om alt, hvad der sker i Rusland og i de lande, som orienterer sig imod en anden udviklingsvej end den, som USA kan tjene penge på. Det drejer sig - ud over Rusland - om Iran, Syrien, Nordkorea, Serbien, Kina og Venezuela. Alle lande, som ønsker at udvikle sig en anden vej end den, som USA's klientstater i Nato, er tvunget til at følge.

Denne ulydighed sker ikke ustraffet. Hele den amerikansk kontrollerede medieindustri vender sig mod disse lande og deltager i bagvaskelsen, for det jo er forudsætningen for at man - på et senere tidspunkt - kan føre krig mod dem.

Propaganda og løgn er forudsætningen for alle folkemord, og folkemordet er allerede i gang i Syrien og i Donbass (Ukraine). Så de her nævnte personer kan man godt kalde CIA-påvirkningsagenter. De har gjort løgner og det at sprede fordomme og had til deres levevej, og betalingen er god. For dem som betaler har rigtig mange penge.

Bryder krigen ud, så ved du hvem du kan takke.

Her er de danske hadspredere:

ANNA LIBAK (f. 1968)

Kendt TV-personlighed, som ofte inviteres til at udtale sig om russiske og ukrainske forhold, når man mangler et anti-russisk synspunkt i div. nyheds- og debat-udsendelser. Libak har som sit udgangspunkt det, at alt hvad Ruslands præsident Putin laver, er begrundet i dumhed, ondskab og magtsyge. Dette beviser hun ved at vise, at Rusland har indflydelse ud over landets egne grænser, og dette er i sig selv odiet og et eksempel på ekspansionisme.



The screenshot shows a news article from Berlingske Tidende. At the top, there is a banner for a digital subscription: "Tryk på avis hele ugen - digital adgang og e-avis hele ugen 15 mds for kun 249,-/md." Below this, the main headline is "Når sexlysten er væk: Pligtsex eller ej?". The article text discusses men's sexual health, mentioning Viagra and biological causes. A small photo of a woman is visible in the lower part of the screenshot. The article is dated 18/08/2015.

Ud over at være selverklæret specialist er Rusland, så er hun ansat som redaktør på Berlingske Tiden, og demonstrerer her til tider sit andet speciale, som er sex. Libak er gift med den danske (mandlige) ambassadør i Kiev og hun er især kendt for sine skarpsindige analyser af at "mænds seksualitet sidder mellem benene" (Berl.Tid, 20/8-15), hvor hun præcis udpeger den fysiske lokalisering af de mandlige kønsorganer. Denne visdom har bragt hende anerkendelse i konservative kredse, hvor man ser frem til at hun oplyser de lokale vælgerforeninger om andre lige så spændende opdagelser.

RASMUS JARLOV (f. 1977)

Rasmus Jarlov er leder af De Konservative i Københavns Borgerrepræsentation og kendt som en indædt modstander af Rusland og af Wladimir Putin. Han befinder sig bedst når han er til demonstration for Puzzi Riot og de homoseksuelles eller imod det ene eller andet, som han mener at russerne ikke har lov til at gøre. Og sådan har det altid været for Rasmus Jarlov lige siden han forlod Handelshøjskolen med en cand.merc. eksamen.

Foto fra Jarlovs valg-
brochure



Rusland og det danske militær har altid ligget Jarlov meget på sinde, og han er stolt af sin uddannelse som reserveofficer i det danske forsvar. Jarlov er kendt som en mand, der har fuld tiltro til at det danske forsvar - naturligvis under ledelse af USA - altid vil gøre godt ude i verden, hvor det bidrager til at løse mange problemer. Ddt ser man f.eks. i Afghanistan, Irak og Libyen, hvor Jarlov er tilfreds med den dansk-amerikanske indsats, og ikke mener at de over 1 million ofre er for høj en pris at betale for at skabe kaos og sektersk splittelse i disse lande. I USA og England er man meget skeptisk overfor resultatet af de pågældende interventioner og bombekampagner, men det bekymrer ikke Jarlov. USA er det faste ankerpunkt i hans livssyn, og alt hvad USA beslutter sig for er rigtigt. Altså iflg. Jarlov.

Jarlov i sit rette element,
protest foran
den russiske ambassade



Jarlov har aldrig deltaget i en demonstration imod USA's krige og bombekampagner mod andre lande, men han har deltaget i talrige demonstrationer foran den russiske ambassade, hvor han gerne forklarer de troende deltagere (især fra Ukraine), at Wladimir Putin er en fæl mand, fordi at russerne i Ukraine ikke bryder sig om den nazistiske junta, som USA's har bragt til magten med vold og bestikkelse.

**Jarlovs partifæller hylder
Hitler 1936**



Jarlov er - som nævnt - leder af de konservative, og det er velkendt at hans politiske meningsfæller var allierede med nazisterne i Danmark i tiden før 2. Verdenskrig. Denne tradition har Jarlov nu taget op idet han mener at Danmark aktivt skal støtte den nazistiske Azov-batallion i Ukraine, fordi de så aktivt kæmper imod de i Ukraine boende russere, som de har proklameret at de vil slå ihjel alle sammen. Og det er noget, som Jarlov kan lide, for hvis der skal myrdes russere, så skaldet naturligvis gøres effektivt, så Jarlov går ind for at EU og USA sender endnu flere helt moderne våben til den ukrainske junta, så de mere effektivt kan gennemføre deres bombardement og folkemord mod civilbefolkningen i Donbass og de andre byer i det russisk dominerede østlige Ukraine.

Folkemord, det er noget Jarlov kan lide, og han har gode venner, som ikke er bange for at vise, hvilke politiske ledere, som de føler sig inspireret af. Præcis de samme, som Jarlovs venner støttede i 30-erne og som Jarlov og hans trosfæller stadig er politisk inspirerede af.

Jarlovs nye venner i Ukraine.



VIBEKE SPERLING (f. 1945)

Gammel VS'er som kalder sig "ruslandsspecialist". Hun taler ikke russiske har og har indrejseforbud i Rusland, men det forhindrer hende ikke i at publicere bøger, som forlæggerne fremstiller som værende "faglitteratur" om Rusland, på trods af at indholdet stammer fra amerikanske magasiner, selvopfundne dissidenter og diverse sociale medier.

**Sperling er sur over at hun ikke
må rejse til Rusland.**



Hendes syn på Rusland er det, at alt ville være godt, hvis ikke landet var ledet af Wladimir Putin. Trods dette synspunkt mente Sperling ikke - inden Putin kom til magten - at der var noget godt i Rusland. Med eller uden Putin gør altså ikke den store forskel for den gamle levestandard. Hun har gjort had, forvrængning og løgnagtighed til sin levevej. Og det går rigtig godt.

Sperling gjorde sig oprindeligt bemærket i det ekstremistiske venstresocialistiske parti VS, hvor hun førte sig frem med det synspunkt, at sociale var verdens redning og at den helt rigtige sociale fandtes i Jugoslavien, hvor man havde oprettet en særlig form for "selvstyregrupper" på arbejdspladserne. Det mente Sperling var løsningen på socialismens problemer, og hun fremførte det synspunkt, at man herved kunne lave en socialisme, som helst adskilte sig fra det, som man kendte fra Rusland, som hun allerede dengang var stærkt modstander af.

I amerikansk sammenhæng kan Sperling sammenlignes med de neokonservative politikere (Billy Chrystal o.a.), som har deres udgangspunkt i trotskismen, og som derfra har udviklet en højre-militaristiske politiske filosofi, hvorefter USA kan og skal bombe alle lande, som man ikke kan tjene penge på. Vietnam, Afghanistan, Irak og Libyen var først, men det var kun begyndelsen....!

Det skal dog siges, at Sperlings intellektuelle evner langt fra kan måle sig med dem, som hendes amerikanske inspirationskilder har glæde af. Men moralsk set, er de identiske.

ANDERS FOGH-RASMUSSEN (f. 1953)

Anders Fogh-Rasmussen har altid haft succes. Han startede som leder af Venstres Ungdom, så blev han leder af Venstre, så blev han minister, så statsminister og til sidst generalsekretær for Nato. Fogh-Rasmussen har altid ment, at Danmark udenrigspolitik skulle være identisk med den, som USA førte, dog tilpasser vores mindre størrelse og tilsvarende mindre militære kapacitet.



**Rasmussen lærer historie
af George Bush**

Fogh-Rasmussen meddelelse allerede USA et år før Irak-krigen startede, at Danmark ville deltage i denne krig, og under sit besøg hos George Bush blev han belært om Danmarks pinlige rolle som Hitler-allierede inden og under 2. Verdenskrig, og denne - for Fogh-Rasmussen - nye lærdom gjorde så stort indtryk på ham, at han - da han kom hjem - mente, at Danmark i fremtiden måtte støtte USA endnu mere, for Rasmussen mener at det var USA, som vandt 2. Verdenskrig og at kampen mod Hitler derfor kan sammenlignes med USA's senere kamp mod andre "diktatorer", som man ikke bryder sig om. Her tænkes især på Saddam Hussein og Muhammed Gadaffi, men hvis ressourcerne havde været til stede, ville den senere generalsekretær sikkert også gerne have været i krig mod Rusland.



**Modige unge mennesker turde
gøre modstand mod Rasmussens
militarisme**

I forbindelse med Irak-krigen er Rasmussen kendt for sine løfter afgivet i det danske Folketing, om at det er "udsenfor enhver tvivl at Irak har masseødelæggelsesvåben", og netop denne begrundelse anvendte Folketinget for - i modstrid med Grundlovens paragraffer - at få i krig mod Irak og dermed påtage sig med moralsk medansvar for over 1 million menneskers død. Rasmussen løj, som tiden har vist, men det har dog ikke gjort at han har ønsket at undskylde sine udtalelser. For Rasmussen er krigen det vigtigste, og måden at få den sat i gang, er et underordnet spørgsmål. Derfor blev han senere valgt til generalsekretær for Nato, for her har man brug for mennesker, som er gode til at lyve, som føler USA i alt og som ikke harmoralske skrupler over hvad de sætter i gang. Dette har både

Rasmussen og Nato tydeligt vist i forbindelse med statskuppet i Ukraine og bevæbningen af de ukrainske nazister med det formål at slå Ukraines russisktalende befolkning ihjel. Det er noget, som Rasmussen kan lide. At kæmpe for ”friheden” er jo lige det, som han har gjort hele sit liv, og russere kan naturligvis ikke lide frihed, det lærte Rasmussen allerede for mange år siden på kurserne i Venstres Ungdom.



jm/24.8.15